

## Resa till Siwa oktober 2016



Återigen bär det av med lokalbuss den 90 mil långa resan från Kairo till oasen Siwa i Libyska öknen, Egypten. I år är det 11 år sedan vårt projekt startade och en hel del har hänt sedan dess. Från total omöjlighet för unga kvinnor att vistas utanför hemmet har vi fått se flera studera vid universitet, om än på distans. Gifta kvinnor har fått arbeta, ibland, som våra lärare i hemmet men också som anställda av kommunen, som till exempel våra tidigaste elever i engelskurserna. Detta är små, små steg framåt men definitivt en spännande utveckling!

Siwaprojektet har finansierats av Educational Foundation vid sex tillfällen men de senaste åren förlitar vi oss på försäljning av hantverksprodukter från Siwa och övriga Egypten, bidrag från en International Baccalaureateklass, som sedan ca sju år haft sitt eget Siwaprojekt och sist men inte minst genom donationer från enskilda personer.



Här handlar vi varor i bodarna i Siwa, hemma hos hantverkare i Siwa och i pärlbutiker i basarerna i Kairo.

Vi har sedan flera år tre unga kvinnor, Mobarka, Selma och Leila, som undervisar två grupper var i sina hem. Från början hade alla engelskundervisning för unga flickor/kvinnor men numera är behovet stort att ge stöd åt barn vid skolstarten, eftersom de börjar med två, för dem nya språk, arabiska och engelska. Hemspråket är siwi, som saknar skriftspråk. Alltså möts de, som sex - sjuåringar av två helt skilda alfabeten, det arabiska och det latinska. Det är risk att de fattigaste barnen, som inte får stöd avslutar sin skolgång redan här. Vi har också en alfabetiseringsgrupp för kvinnor från 16 till ca 60 år och en grupp med engelska för unga kvinnor. Två gånger om året besöker vi våra lärare och deras elever och handleder dem, förser dem med material, testar och undervisar dem.



Här undervisar Mobarka, 22 år och trebarnsmor i sitt hem. Hon är en mycket kompetent, ung kvinna och försörjer ensam sin familj med pengarna hon tjänar, eftersom mannen är arbetslös sedan lång tid tillbaka. Hon är mycket mån om att hennes tre små barn skall få stimulans och drömmen är att hon själv en gång skall kunna studera. Hon vill bli advokat för "det behövs en kvinnlig advokat i Siwa".



Här undervisar Selma en grupp barn från lågstadiet, som behöver extra hjälp med arabiska och engelska. Lillebror, tre år är med sin storasyster och är mest koncentrerad av alla. Selma var en tidig engelskelev hos oss, gifte sig vid 17 och fick inte längre delta i kursen. "Så är våra seder! Min man tillåter inte det". Han tillät däremot att hon blev lärare i det egna hemmet! Selma skulle "klättra på väggarna" utan den stimulans, hon får genom undervisningen.



Leila, 24 år och ogift, har en pappa som tillåtit henne att arbeta utanför hemmet inom Siwa kommun. Hon undervisar i två barngrupper och med lönen hon har fått, har hon själv bekostat sina distansstudier vid Kairo universitet för att bli lärare. Hon har nu bara en termin kvar. Hon är en förebild för de unga kvinnorna i Siwa och vi får hoppas att andra följer efter!

Här undervisar Leila iklädd nikab om ansiktets olika delar...  
En lustig kontrast!



Ännu en förebild, Selma eller "Silverselma". Hon var 24 år och definitivt för gammal för att "bli gift" i Siwa. Hon var självständig och tilläts också hon av sin pappa att studera till lärare och arbeta inom kommunen, också det ett klart hinder om man vill "bli gift" i Siwa.

Nu är hon gift med en man från Kairo med en familjetradition att alla, även kvinnor, bör studera. Silverselma har nu hyrt en fyrrumslägenhet, där hon startat kollektiv för unga kvinnor. Där finns nu en "silversmedja", vår syverkstad och ytterligare plats för annan verksamhet. Vi önskar dem lycka till!



Flickorna i Selmas verkstad tillverkar smycken i silver, koppar och mässing och får möjlighet till en egen inkomst. Selma har kontakter i Kairo som köper hantverksprodukterna. De säljs också i bodarna i Siwa.

Förutom inkomsten är det sociala umgänget en viktig del för de unga kvinnorna.



Här pågår en internationell dadelfestival i Siwa.

De enda kvinnorna från Siwa, som vi träffade där, var Silverselma och hennes väninnor.

Detta är vad vi hade hoppats på från början, när vi startade våra engelskkurser. Flickorna skulle själva kunna sälja sina produkter utan manliga mellanhänder. Vi förstod så småningom att vi var mycket naiva!

Eller, kanske inte...?



Vi har gjort en beställning på vår fina DKG-brosch hos Silverselmas team! Deras första uppdrag?

Ingela Högberg  
Siwaprojektet  
Chikretsen, Borås  
wimhogberg@gmail.com